

«Η ανταπόδοση είναι άμεσα ανάλογη με την προσφορά,  
όταν η τελευταία είναι άνευ όρων και προέρχεται  
απ' την καρδιά».

**ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ**  
γ' Γυμνασίου

## **Προσφορά - Αλληλεγγύη** **«ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ»**



**Χρύσα Ψύρρα**  
**Θεολόγος, ΠΕ 01**

## Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πλανητικό κακό, το οποίο ξεπερνάει τις ασημαντότητές μας. Κάποιοι από μας λένε: «είμαι κλεισμένος» ή «δεν ξέρω τι να κάνω». Τα κυρίαρχα συναισθήματα που έχουμε είτε είμαστε μέσα ή αν είμασταν έξω θα ήταν τα ίδια.

Εμείς είμαστε καλά και θα πρέπει να νιώθουμε ευγνωμοσύνη και ίσως να δούμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε ως ευκαιρία, πρώτα για να γυμνάσουμε το σώμα μας, ύστερα το νου μας και τέλος να πράξουμε κάτι που δεν κάναμε χθες, ώστε να γίνουμε καλύτεροι. Να υπερβούμε δηλαδή την ιδιο-τέλεια, τον εγωισμό, προκειμένου να πραγματωθεί η ύπαρξη ως **αυτοπροσφορά**.

Για να καταφέρει όμως ο ατομοκεντρικός άνθρωπος να το κατακτήσει αυτό, αρκεί να γνωρίσει εμπειρικά τον τρόπο της με έργα ελευθερίας του Ιησού Χριστού (η ενανθρώπιση, ο βίος, η διδασκαλία, τα έργα Του μας το γνωστοποιούν). Έπρεπε να συμβεί μια ανα-γέννηση (ξανά γέννηση) του ανθρώπου: κάτι σαν δεύτερη δημιουργία, η πραγμάτωση μέσα στην Ιστορία της «βασιλείας του Θεού», μας λέει ο Χρήστος Γιανναράς.

Τώρα στα δικά μας. Ας θυμηθούμε το κείμενο του βιβλίου, σελ. 130-31 (Θ.Ε. 6) για να συνδέσουμε την έννοια της προσφοράς και αλληλεγγύης με την «Τελική κρίση»

Η παραβολή της κρίσης (Μτ 25, 31-46)

«Όταν θα έρθει ο Υιός του Ανθρώπου με όλη του τη μεγαλοπρέπεια και θα τον συνοδεύουν όλοι οι άγιοι άγγελοι, θα καθίσει στον βασιλικό θρόνο του. Τότε θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη, και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια. Τα πρόβατα θα τα τοποθετήσει στα δεξιά του και τα κατσίκια στ' αριστερά του. Θα πει τότε ο βασιλιάς σ' αυτούς που βρίσκονται δεξιά του: "Ελάτε, οι ευλογημένοι απ' τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί απ' την αρχή του κόσμου. **Γιατί, πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πώ, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και μ' επισκεφθήκατε, φυλακισμένος κι ήρθατε να με δείτε**".

Τότε θα του απαντήσουν οι άνθρωποι του Θεού: "Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πιεις; Πότε σε είδαμε ξένο και σε περιμαζέψαμε ή γυμνό και σε ντύσαμε; Πότε σε είδαμε άρρωστο ή φυλακισμένο κι ήρθαμε να σε επισκεφθούμε; "Τότε θα τους απαντήσει ο βασιλιάς: "**Σας βεβαιώνω πως αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδερφούς μου, τα κάνατε για μένα**".»

Η προσωπική σας δουλειά για το σπίτι -

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ

1<sup>η</sup> α. Παρακαλώ να σχολιάσετε τη φράση του κειμένου που έχω υπογραμμίσει.

β. Πιστεύετε στο νόμο της προσφοράς και ανταπόδοσης (ό,τι δίνουμε μας επιστρέφεται πίσω);

2<sup>η</sup> Ο Ιησούς πρόσφερε τον εαυτό του ως λύτρο. Εμείς ως χριστιανοί είμαστε αλληλέγγυοι αυτή την περίοδο της κρίσης; Να φέρετε παραδείγματα.

3<sup>η</sup> Βρείτε φωτογραφικό ή κινηματογραφικό υλικό με θέμα την «Προσφορά».

## Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

- τροφή για σκέψη και διασκέδαση -

Παρακάτω σας δίνω (για ανάγνωση και μόνο, εάν θέλετε) ένα ωραίο κείμενο σχετικό με την αυτοπροσφορά και links με video και ταινίες, που εξυμνούν την αλληλεγγύη και προσφορά:

Όπως το υπέροχο «One Human Family, Food for All» <https://www.youtube.com/watch?v=qhL5JEd-XRQ>, το εξαιρετικό βίντεο που εξυμνεί την Ελληνίδα μάνα: <https://www.youtube.com/watch?v=bU4E2uQruVg>, το βίντεο της ανθρωπιάς: <https://www.youtube.com/watch?v=Rw5bp7tmC8>, η πολύ όμορφη 3D animation μικρού μήκους ταινία “Snack Attack” [https://www.youtube.com/watch?v=38y\\_1EWE9I](https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWE9I), καθώς και η μικρού μήκους ινδική ταινία “Meals ready”: <https://www.youtube.com/watch?v=9gZCW9qJL4>, που αξίζει να δείτε με τους γονείς σας.

### Μια υπέροχη ιστορία για τη γαλήνη της ψυχής

**“Ποιος καλός άνεμος σε φέρνει εδώ;” ρώτησε ο σοφός ερημίτης τον οδοιπόρο που ζητούσε απεγνωσμένα να τον συναντήσει.**

“Εγώ θέλω γαλήνη” απάντησε μελαγχολικά εκείνος. Ο ερημίτης πήρε ένα ξύλο κι έγραψε στο χώμα :  
Εγώ θέλω γαλήνη...

“Κοίταξε τώρα πόσο απλό είναι”, είπε στον οδοιπόρο και διέγραψε με μια κίνηση το «Εγώ».

“Σβήνεις πρώτα το “εγώ”. Είναι αδύνατον να βρει γαλήνη αυτός που έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό του και νομίζει πως μπορεί να την βρει μόνος του, μακριά από τον Θεό. Το εγώ πάντα θα νιώθει ότι απειλείται από όλους γύρω του κι έτσι πάντα θα φοβάται. Θα μετατρέπεται σε εγωισμός για να επικρατεί, και θα διώχνει τον Θεό και την γαλήνη Του.”

Με μια δεύτερη κίνηση διέγραψε το «θέλω».

“Πρέπει να σβήσεις τη λέξη “θέλω”. Το θέλω δηλώνει επιθυμία, ανάγκη και προσκόλληση.

Όταν τρέχεις πίσω από τις μάταιες επιθυμίες σου, ποτέ δεν θα βρεις χρόνο να γαληνέψεις και να γίνεις ευτυχισμένος.

Είναι η γνωστή «επίδραση του κουνουπιού».

Αν σε ένα δωμάτιο υπάρχουν δέκα κουνούπια κι εσύ σκοτώσεις τα εννιά, το δέκατο κουνούπι δεν θα σε αφήσει να κοιμηθείς.

Έτσι είναι και οι επιθυμίες. Όσες και να ικανοποιήσεις πάντα θα υπάρχει κάποια που δε θα σε αφήνει να κοιμηθείς.”

Ο οδοιπόρος τότε κοιτάξε τις διαγραμμένες λέξεις στο χώμα και λένε πως τότε βίωσε την πρώτη του αφύπνιση.

Είχαν σβηστεί το «Εγώ» και το «θέλω» και είχε μείνει η... Γαλήνη...

<https://www.vimaorthodoxias.gr/peri-zois/μια-υπέροχη-ιστορία-για-τη-γαλήνη-της-3/>

**Να είστε πολύ καλά!!**