

Γενοκτονία των Ποντίων - Μοιρολόι

Η 19 Μαΐου καθιερώθηκε στην Ελλάδα ως ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου το 1994. Στις 19 Μαΐου 1919, κατά την διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ έφτασε στη Σαμψούντα και από εκεί δρομολόγησε την δεύτερη και πιο σκληρή φάση της Γενοκτονίας των Ποντίων. Τα βάρβαρα και αιμοσταγή τουρκικά στίφη καθοδηγούμενα απ'τον Κεμάλ, τον Γιορούκ Αλί, τον Σαχίν Μπέη και τον διαβόητο βαρκάρη της Κερασούντας Τοπάλ Οσμάν, καταφέρνουν να σφαγιάσουν 353 χιλιάδες αθώες ελληνικές ψυχές που όχι μόνο τους έσφαξαν αλλά άλλους τους κατακρεούργησαν, άλλους τους κρέμασαν, και άλλους τους ατίμησαν.



Μια βαρβαρότητα ανήκουστη, ένα ειδεχθές έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που έμεινε ατιμώρητο έκτοτε. Οι μέθοδοι των ατάκτων τσετών και των τουρκικών πολιτοφυλακών βγαλμένες από τα πιο νοσηρά και κτηνώδη ένστικτα της ανθρώπινης εξαχρείωσης.

Το παρακάτω μοιρολόι αναφέρεται στον αιμοσταγή δήμιο και πρωτοπαλικάρο του Κεμάλ, Τοπάλ Οσμάν.

Οι στίχοι του είναι συγκλονιστικοί.

Γοργόνες μου αφίλητες

βουβές και πικραμένες

τι κάθεστε αμίλητες

στα μαύρα τυλιγμένες

στα νερά της Κερασούντας ωχ αμάν αμάν αμάν

πνίγει τα παιδιά σου μάναμ ο Τοπάλ Οσμάν

στα νερά της Κερασούντας ωχ αμάν αμάν αμάν

πνίγει τα παιδιά σου μάναμ ο Τοπάλ Οσμάν

μετρώ τον κόσμο μοίρα μου στερνή ματιά ξανοίγω όλα θα μείνουν γύρα μου μονάχα εγώ θα φύγω στις κρεμάλες της Σαμψούντας ωχ αμάν αμάν αμάν

σέρνει παλλικάρια μάναμ ο Τοπάλ Οσμάν

στις κρεμάλες της Σαμψούντας ωχ αμάν αμάν αμάν

σέρνει παλλικάρια μάναμ ο Τοπάλ Οσμάν

στα χέρια πέτρες χτύπαγα μια σπίθα μian ελπίδα

για περιστέρια κοίταγα

παντού κοράκια είδα

σφάζει κλέβει κι άτιμάζει ωχ αμάν αμάν αμάν την κατάρα δώσε μάναμ στον Τοπάλ Οσμάν

σφάζει κλέβει κι άτιμάζει ωχ αμάν αμάν αμάν την κατάρα δώσε μάναμ στον Τοπάλ Οσμάν.